

Một năm chiến tranh ở Ukraine: Nỗi buồn và lời kêu gọi hòa bình không ngừng của Đức Thánh Cha Phanxicô

Thanh quang sdb

Mười hai tháng sau khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, chúng ta hãy nhìn lại những lời kêu gọi và nỗ lực của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với quốc gia bị chiến tranh tàn phá, khi ngài kêu gọi chúng ta đừng bao giờ quên những người dân Ukraine đang bị dày vò bởi một cuộc chiến 'vô lý' và tàn khốc'.

(Tin Vatican - Amedeo Lomonaco và Deborah Castellano Lubov)

Một năm trước, vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi thế giới đang vật lộn sau cơn bão của đại dịch Covid-19, các lực lượng vũ trang của Nga đã xâm lăng Ukraine bằng một cuộc tấn công quân sự trực diện, mạnh mẽ. Vào ngày hôm trước, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi: "Tôi muốn kêu gọi những người có trách nhiệm chính trị, hãy soi bóng lương tâm trước Chúa, Thiên Chúa của hòa bình chứ không phải chiến tranh."

Tuy nhiên, bất chấp lời kêu gọi của ĐTC, cuộc chiến vẫn tiếp diễn một cách vô trách nhiệm. Vào rạng sáng ngày 24 tháng 2, quân đội Nga tràn vào lãnh thổ Ukraine. Họ công khai tách các "nước cộng hòa" Donbas ly khai ra khỏi lãnh thổ Ukraine: Donetsk và Lugansk.



Đức Thánh Cha Phanxicô thăm các trẻ em Ukraine đến bệnh viện nhi Bambino Gesù của Vatican

Đức Thánh Cha Phanxicô từ đầu cuộc chiến một năm trước, cho đến nay, đã lên án chiến tranh một cách rõ ràng và thể hiện sự gần gũi của ngài với tất cả những người đau khổ bằng nhiều cách.

ĐTC đã đưa ra vô số lời kêu gọi, bày tỏ mong muốn đến thăm Ukraine và Nga vì những nỗ lực kiến tạo hòa bình, để chứng tỏ điều ấy Ngài đã thể hiện qua những cử chỉ đơn giản, bao gồm việc thăm các em nhỏ Ukraine tại bệnh viện nhi Bambino Gesù ở Vatican, bày tỏ tình yêu và lòng quý trọng đối với những người bị thử thách và đau khổ.

Trong suốt 12 tháng chiến tranh này, Quốc vụ khanh Tòa thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã nhiều lần nhắc lại mong muốn của Tòa thánh là hòa giải và làm mọi điều có thể để thúc đẩy con đường đối thoại và hòa hợp, đồng thời qua các Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine, trong tháng 3 và tháng 11.

Đức Thánh Cha đã cử Bộ trưởng Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế của Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, cùng với các Hồng y Thánh Bộ khác, vào những thời điểm khác, đến đất nước Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá, để bày tỏ sự gần gũi và hỗ trợ của ngài.



Đức Tổng Giám mục Gallagher và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine tưởng niệm những người lính Ukraine thiệt mạng.

Trong mỗi chuyến tông du của Đức Thánh Cha, suốt năm tháng, ngài chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội kêu gọi hòa bình và chấm dứt chiến tranh.

Mở rộng trái tim và cánh cửa cho những người Ukraine di tản

Sau khi cuộc xung đột bùng nổ, những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở thành những lời thống thiết không ngừng: “Nhiều lần

chúng ta đã cầu nguyện," Đức Thánh Cha nói trong buổi đọc Kinh Truyền Tin vào ngày 27 tháng 2, "rằng con đường này không phải là giải đáp! Chúng ta hãy không ngừng cầu nguyện, và cầu xin Chúa mãnh liệt hơn".

Sau đó, ngài kêu gọi một Ngày Cầu nguyện và Ăn chay, vào ngày 2 tháng 3, cho hòa bình ở Ukraine.

Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột, sức mạnh của lời cầu nguyện đã được kết với một khía cạnh khác: đó là tình liên đới. Tại buổi tiếp kiến chung vào ngày 2 tháng 3, Đức Thánh Cha, chào mừng những người hành hương Ba Lan, ngài nhắc lại rằng công dân Ba Lan là những người đầu tiên ủng hộ Ukraine bằng cách mở cửa biên giới, trái tim và nhà cửa của họ "cho những người Ukraine di tản chiến tranh."

Những dòng sông máu và nước mắt

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mở các hành lang nhân đạo, để "đảm bảo và tạo điều kiện tiếp cận viện trợ cho các khu vực bị bao vây".

Tại buổi Kinh Truyền Tin ngày 6 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả cuộc xung đột, sự khắc nghiệt của nó bằng những lời sau: "Những dòng máu và nước mắt chảy ở Ukraine! Đó không chỉ là một hoạt động quân sự, mà là một cuộc chiến gieo rắc chết chóc, hủy diệt và đau khổ, nạn nhân ngày càng nhiều, người di tản cũng vậy, nhất là bà mẹ và trẻ em."

Tại buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha lưu ý rằng Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Thánh Bộ Phục vụ Bác ái, và Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Thánh Bộ Cổ vũ Sự Phát triển Con người Toàn diện, đã đến đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này dưới danh nghĩa của ngài "để phục vụ mọi người, để giúp đỡ."

Trong một nhiệm vụ thay mặt cho Thánh Cha

Hai vị Hồng Y được Đức Thánh Cha cử trực tiếp làm đại diện của ngài để mang lại tình liên đới và sự gần gũi cho những người tị nạn và nạn nhân chiến tranh.

Sự hiện diện của họ, Đức Thánh Cha nói trong buổi Truyền Tin đó, là "không chỉ của Đức Thánh Cha, mà còn của tất cả những người Kitô hữu bày tỏ sự liên đới và la lên: Chiến tranh là điên rồ! Làm ơn dừng lại! Hãy nhìn sự tàn ác này."



Nhiệm vụ của Đức Hồng Y Krajewski trên tiền tuyến

Trong năm chiến cuộc này, Đức Hồng Y Krajewski đã thực hiện một số nhiệm vụ, cung cấp viện trợ, thực phẩm, tròng hạt và phép lành của Đức Thánh Cha Phanxicô để không ai cảm thấy cô đơn.

Đức Hồng Y Krajewski ở Ukraine đang cầu nguyện trước nhiều thi thể được chôn trong những ngôi mộ tập thể ở Izyum.

Đến Ukraine, Đức Hồng Y Krajewski đã mang theo máy phát điện, áo ấm và giao 2 xe cứu thương do Thánh Cha tặng.

Vào tháng 5, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Chủ tịch Thánh Bộ trưởng Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế của Vatican, cũng đã đến Ukraine.

ĐTGM đến thăm các thị trấn bị chiến tranh tàn phá là Vorzel, Irpin và Bucha, nơi ngài cầu nguyện trước ngôi mộ tập thể gần nhà thờ Chính thống giáo thánh Anrê.

Nhân danh Thiên Chúa, hãy chấm dứt cuộc chiến tàn ác này

Chấm dứt chiến tranh, đó là yêu cầu không ngừng đi kèm với những lời của Đức Thánh Cha kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine.

Tại buổi đọc Kinh Truyền Tin vào ngày 13 tháng 3, ĐTC đã yêu cầu rằng, nhân danh Thiên Chúa, hãy chấm dứt cuộc thảm sát ở đất nước đau khổ này, và chia sẻ rằng thành phố Mariupol 'đã trở thành một thành phố tử vì đạo bởi cuộc chiến đau lòng.'

Vào ngày 14 tháng 3, khi phát biểu với một hiệp hội có mục đích đạo đức và xã hội, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người suy nghĩ về việc nhân loại đã

bỏ qua các bài học lịch sử như thế nào: "với các cuộc chiến tranh khu vực khác nhau và đặc biệt là cuộc chiến hiện nay ở Ukraine cho thấy những người điều khiển số phận của các dân tộc vẫn chưa học được bài học về những bi kịch của thế kỷ 20."

Vào ngày 16 tháng 3, là ngày diễn ra cuộc gọi video giữa Đức Thánh Cha và Thượng phụ Kirill của Moscow.



Cuộc gọi video giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill của Moscow

Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, ông Matteo Bruni cho hay cuộc trao đổi của họ tập trung vào "cuộc chiến ở Ukraine và vai trò của các Kitô hữu và các mục tử của họ trong việc làm mọi thứ để đảm bảo cho hòa bình được thực hiện." Đức Thánh Cha Phanxicô đồng ý với Thượng phụ rằng "Giáo hội không được sử dụng ngôn từ chính trị, mà là ngôn ngữ của Chúa Giêsu".

ĐTC kết luận: "Chiến tranh luôn bất công. Bởi vì những người phải trả giá là con cái của Chúa."

Cuộc chiến vô nhân và phạm thượng

Ngày tháng trôi qua và "thật không may, cuộc xâm lược bạo lực chống lại Ukraine vẫn chưa kết thúc, Đây là một cuộc thảm sát vô nghĩa nơi mà sự tàn sát và tàn ác được lặp đi lặp lại hàng ngày," Đức Thánh Cha nhắc lại rong buổi đọc Kinh Truyền Tin vào ngày 20 tháng Ba.

ĐTC nói: "Bao nhiêu cụ ông, cụ bà ốm đau, nghèo khổ phải ly tán gia đình. Nhiều trẻ em, những nạn nhân bị bỏ mặc dưới bom đạn mà không được giúp đỡ".

"Tất cả những điều này là vô nhân đạo! Thật vậy, nó đi ngược lại sự thánh thiêng của cuộc sống con người, đặc biệt là chống lại cuộc sống của những con người không thể tự vệ, điều cần được tôn trọng và bảo vệ, không bị loại bỏ, nhưng nó đã xảy ra trong bất kỳ cuộc chiến nào! Chúng ta đừng quên" ĐTC nói, "đó là sự tàn ác vô nhân đạo và đáng nguyền rủa!"

Xung đột đe dọa toàn thế giới

Thật không thể chịu nổi "khi chứng kiến những gì đã và đang xảy ra ở Ukraine".

Phát biểu với những người tham gia tại một cuộc họp do Trung tâm Phụ nữ Ý tổ chức ngày 24 tháng 3, Đức Thánh Cha giải thích rằng thảm kịch ở quốc gia Đông Âu này là "kết quả của những đấu đá về quyền lực mang danh chính trị".

"Lịch sử của bảy mươi năm qua chứng minh điều này: các cuộc chiến tranh khu vực chưa bao giờ chấm dứt; đó là lý do tại sao tôi nói rằng chúng ta đang ở trong cuộc thế chiến thứ ba từng mảnh nhỏ, một chút ở khắp mọi nơi; cho đến cuộc chiến này, có quy mô lớn hơn và đe dọa toàn thế giới."



Nghĩa cử tận hiến cho Trái tim Vô nhiễm Đức Maria

Vào ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự cử hành lễ sám hối tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô và cuối cùng, đã đọc kinh Tận hiến cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Đức Maria, Đấng mà ngài đã phó thác nhân loại cho Mẹ, đặc biệt là dân tộc Nga và Ukraine.

"Xin Mẹ giải thoát chúng ta khỏi chiến tranh, bảo vệ thế giới chúng ta khỏi mối đe dọa của vũ khí hạt nhân." "Xin Mẹ hãy ban cho chiến tranh kết thúc và hòa bình được lan rộng khắp thế giới."

Sắc lệnh dâng mình cho Đức Mẹ của Đức Thánh Cha

Hiệp nhất với các giám mục và tín hữu trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha đã thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria tất cả những gì mà nhân loại đang trải qua: "Đó không phải là một công thức ma thuật mà là một hành động thánh thiêng. Đó là một hành động," Đức Thánh Cha giải thích trong bài giảng của mình trong Phụng vụ sám hối, "như sự tin tưởng hoàn toàn của trẻ thơ, những nạn nhân giữa cơn đau khổ của cuộc chiến tàn khốc và vô nghĩa đang đe dọa thế giới của chúng ta, chúng ta hãy hướng về Mẹ của chúng."

Tương lai bị phá hủy

Chỉ hơn một tháng sau khi cuộc chiến bắt đầu, Đức Thánh Cha nên án cuộc chiến này "tàn ác và vô nghĩa", cứ hai trẻ em thì có một trẻ phải rời bỏ Ukraine. "Điều này đang phá hủy tương lai," Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong buổi Kinh Truyền Tin ngày 27 tháng Ba.

Trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 6 tháng 4, khi nhắc lại chuyến Tông du của mình đến Malta, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng "sau Thế chiến thứ hai, một nỗ lực đã được thực hiện để đặt nền móng cho một lịch sử hòa bình mới, nhưng thật không may - chúng ta không học - lịch sử đó. Câu chuyện về sự cạnh tranh giữa các cường quốc vẫn tiếp tục."

Tiếng nhân loại kêu gọi hòa bình bị át đi



Cảnh đổ nát ở ukriane

Một tuần sau, vào ngày 12 tháng 6, tại buổi đọc Kinh Truyền Tin, tâm tư của Đức Thánh Cha Phanxicô lại hướng về "người dân Ukraine, bị ảnh hưởng bởi chiến tranh." "Thời gian trôi qua không làm nguôi ngoai nỗi đau và sự lo lắng của chúng ta đối với những người bị dày vò. Xin đừng quên với thực tế bi thảm này! Chúng ta hãy luôn ghi nhớ điều đó trong tim. Chúng ta hãy cầu nguyện và tranh đấu cho hòa bình."

Trong thông điệp nhân Ngày Thế giới vì Người nghèo lần thứ VI, được tổ chức vào ngày 13 tháng 6, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng "cuộc chiến ở Ukraine cùng với các cuộc chiến khu vực trong những năm gần đây đã gây ra chết chóc và tàn phá. Nhưng bức tranh này phức tạp hơn vì có sự can thiệp trực tiếp của một số "siêu cường" muốn áp đặt tham vọng của mình chống lại nguyên tắc của sự độc lập của một dân tộc, lấn át đi tiếng nói của nhân loại nhằm xây dựng hòa bình."

Tôi phải làm gì cho người dân Ukraine?

Đức Thánh Cha đã đưa ra những câu hỏi để mọi người có thể tự trả lời với lòng mình. Trong buổi Kinh Truyền tin ngày 19 tháng 6, ĐTC đặc biệt đặt ra những câu hỏi: "Hôm nay tôi làm gì cho người dân Ukraine? Tôi có cầu nguyện không? Tôi có hiến thân không? Tôi có cố gắng để thông hiểu và cảm thông không?"

Giới trẻ Ukraina



Thương thay các em bị mồ côi cha mẹ quá sớm

Ngày 13 tháng 6, nhân dịp gặp gỡ những người tham dự Hội nghị thế giới của Thánh Bộ đặc trách Viện trợ cho các Giáo hội Đông phương, ĐTC nhấn mạnh rằng ở Ukraine "chúng ta đã quay trở lại với vở kịch Cain và Abel"; "Một thứ bạo lực hủy diệt sự sống đã được tung ra, một thứ bạo lực của

ma quỷ, mãnh liệt, mà chúng ta, những người tín hữu, được kêu gọi phản kháng lại bằng sức mạnh của lời cầu nguyện, bằng sự trợ giúp cụ thể của lòng bác ái, bằng mọi phương tiện Kitô giáo thành vũ khí thành các cuộc đàm phán. "

Dấu hiệu của hy vọng

Tại Kinh Truyền Tin ngày 3 tháng 7, Đức Phanxicô một lần nữa nhấn mạnh rằng thế giới cần hòa bình: 'Không phải là một nền hòa bình dựa trên sự quân bằng vũ khí, trên sự sợ hãi lẫn nhau. Không, điều này phải được xa thải, nó đi ngược lịch sử của bảy mươi mấy năm nay. Cuộc khủng hoảng Ukraine có thể trở thành một thách thức đối với các chính khách khôn ngoan, muốn dùng đối thoại để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ mới'. Hơn một tháng sau, tại buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày 7 tháng 8, Đức Thánh Cha vui vẻ nghe tin về các chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc từ các cảng của Ukraine: "bước đi này cho thấy đối thoại có thể thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể, mà mang lại lợi ích cho mọi người. Vì vậy, sự kiện này cũng là một dấu hiệu của hy vọng'.

Điện đàm với Tổng thống Zelensky

Ngày 12 tháng 8 là ngày diễn ra cuộc điện đàm giữa ĐTC và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Đích thân Nguyên thủ quốc gia Ukraine đã nói về những điều khủng khiếp xảy ra cho đất nước của mình và bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì những lời cầu nguyện của ngài. Bản thân Zelensky, đã phát biểu vào ngày 22 tháng 3 trong một cuộc gặp gỡ với Quốc hội Ý, đã mở ra những liên kết video trao đổi ông với Đức Thánh Cha. Một cuộc điện đàm khác giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Zelensky vào ngày 26 tháng 2, hai ngày sau cuộc tấn công của Nga. Nhân dịp đó, Đức Thánh Cha đã bày tỏ với tổng thống Ukraine "sự đau buồn sâu sắc nhất của ngài đối với những sự kiện bi thảm" ở Ukraine.

Chiến tranh là sự điên rồ

Sáu tháng sau khi bắt đầu cuộc xung đột, trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 24 tháng 8, Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng chiến tranh là sự điên rồ: 'Tôi nghĩ về quá những tàn ác, về rất nhiều người vô tội đang phải trả giá cho sự điên rồ đó, một sự điên rồ của tất cả các bên, bởi vì chiến tranh là điên rồ. "Và những kẻ kiếm lợi từ chiến tranh và buôn bán vũ khí là những tên tội phạm giết người."

Trong chuyến Tông du đến Kazakhstan, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9, một câu hỏi đặc biệt được đặt ra: "Điều gì đang xảy ra, bao nhiêu cái chết ở phía trước vì sự đối đầu kháng mà không biết đối thoại vì lợi ích con người, dân tộc và nhân loại?" Một câu hỏi mà chỉ có một câu trả lời là: 'Lỗi

thoát duy nhất cho hòa bình và cách duy nhất để đạt được điều đó là đối thoại.'



Đức Thánh Cha Phanxicô tham dự đại hội liên tôn ở Kazakhstan

Di sản của một thế giới đổ nát

Niềm hy vọng của Đức Thánh Cha được đặc biệt đặt nơi giới trẻ.

Vào ngày 24 tháng 9, trong chuyến viếng đến Assisi nhân Hội nghị về 'Kinh tế của Đức Phanxicô', Đức Thánh Cha đã tuyên bố: "Các bạn đang sống tuổi trẻ của mình trong một thế kỷ không dễ dàng: khủng hoảng môi trường, sau đó là đại dịch và bây giờ cuộc chiến ở Ukraine và các cuộc chiến khác đang diễn ra trong nhiều năm qua ở nhiều quốc gia khác nhau. Thế hệ của chúng ta đã để lại cho các bạn nhiều của cải, nhưng chúng ta đã thất bại trong việc bảo vệ hành tinh và chúng ta không bảo vệ hòa bình." "Các bạn được mời gọi trở thành những nghệ nhân và những người xây dựng ngôi nhà chung, ngôi nhà chung đang mỗi ngày một lụi tàn".

Tình cảm to lớn dành cho người dân Nga và Ukraine

Trong cuộc họp báo trên máy bay khi kết thúc chuyến Tông du Bahrain, ngày 6 tháng 11, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng "sự tàn ác không phải từ người dân Nga, bởi vì người Nga là một dân tộc vĩ đại, mà là của những kẻ lính đánh thuê". "Tôi thích nghĩ theo cách này, bởi vì tôi đánh giá cao người dân Nga, chủ nghĩa nhân văn Nga. Hãy nghĩ về Dostoevsky, người vẫn truyền cảm hứng cho chúng ta ngày nay, truyền cảm hứng cho những người theo đạo Công giáo ý nghĩ về Thiên Chúa giáo. Tôi rất trân quý người dân Nga.

"Và tôi cũng rất yêu mến người Ukraine. Khi tôi mười một tuổi, có một linh mục người Ukraine ở gần chỗ tôi cử hành lễ và không có giúp lễ, và ngài đã đến với tôi và mời tôi giúp lễ bằng tiếng Ukraine."

"Tất cả những bài thánh ca Ukraine," Đức Thánh Cha nói thêm, "Tôi biết chúng, bởi vì tôi đã hát khi tôi còn nhỏ, vì vậy tôi rất yêu mến phụng vụ Ukraine. Tôi đang ở giữa hai dân tộc mà tôi luôn yêu mến."



Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trên chuyến bay trở về từ Bahrain

Một thất bại cho nhân loại

Vào ngày 22 tháng 11, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các đại diện của Đại hội Do Thái Thế giới, ngài nhận xét, "ở rất nhiều nơi trên thế giới, hòa bình đang bị đe dọa."

"Chúng ta hãy cùng nhau nhận ra," ĐTC nói, "rằng chiến tranh, mọi cuộc chiến tranh, luôn luôn, trong mọi trường hợp và ở mọi nơi, là một thất bại đối với toàn thể nhân loại! Tôi nghĩ về cuộc chiến ở Ukraine, một cuộc chiến vĩ đại và phạm thượng đe dọa cả người Do Thái và người theo đạo Công giáo, tước đoạt đi tình cảm, nhà cửa, của cải, chính mạng sống của họ! Chúng ta hãy làm tất cả những gì con người có thể làm để ngăn chặn chiến tranh và mở ra những con đường dẫn đến hòa bình."

Nỗi khổ của một dân tộc, nỗi đau của Đức Thánh Cha

Chín tháng sau khi chiến tranh bùng nổ ở Ukraine, Đức Phanxicô trong một bức thư đề ngày 24 tháng 11 gửi cho người dân Ukraine, bày tỏ nỗi buồn của mình vì "sự điên rồ phi lý của chiến tranh."

"Nỗi đau của bạn là nỗi đau của tôi. Trên thập giá Chúa Giêsu hôm nay, tôi nhìn thấy bạn, bạn đang chịu nỗi kinh hoàng do sự xâm lược gây ra. Nhiều câu chuyện bi thảm trở lại trong tâm trí tôi. Trước hết là những em bé: có bao nhiêu trẻ em bị giết, bị thương hoặc mồ côi, bị tách lìa khỏi mẹ! Tôi khóc với bạn cho các em, vì cuộc chiến này, đã mất mạng, như Kira ở Odessa, như Lisa ở Vinnytsia, và như hàng trăm trẻ khác: trong mỗi em trong số các em, như nhân loại bị đánh bại. Bây giờ các em đang ở trong vòng tay của Chúa, các em nhìn thấy nỗi buồn của bạn và cầu nguyện cho cho cuộc chiến mau kết thúc."

Hậu quả của chiến tranh

Trong thông điệp ngày 1 tháng 12 gửi tới những người tham gia Hội nghị Đối thoại MED lần thứ VIII tại Rome, Đức Thánh Cha nhắc lại những tác động đầy kịch tính của "cuộc xung đột chiến tranh đang diễn ra ở Châu Âu."

"Bên cạnh những thiệt hại khôn lường của mỗi cuộc chiến về số nạn nhân, cả dân sự và quân sự, còn có cuộc khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng tài chính, khủng hoảng nhân đạo khiến bao người dân vô tội buộc phải rời bỏ nhà cửa và mất đi những tài sản quý giá nhất của họ, và cuộc khủng hoảng lương thực, ảnh hưởng đến ngày càng nhiều người trên khắp thế giới, đặc biệt là ở các nước nghèo nhất. Trên thực tế, cuộc xung đột Ukraine đang có những hậu quả to lớn ở các nước Bắc Phi, vốn phụ thuộc 80% vào ngũ cốc từ Ukraine hoặc Nga. "



Đức Thánh Cha chào người Ukraine trong buổi tiếp kiến chung

Bị mắc kẹt trong cuộc xung đột

Trong sứ điệp ngày 3 tháng 12 nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại "nỗi đau của tất cả những người nam nữ khuyết tật sống trong hoàn cảnh chiến tranh, hoặc của những người bị khuyết tật vì chiến tranh. Có bao nhiêu người - ở Ukraine và trong các cuộc chiến khác - vẫn bị kẹt lại ở những nơi có giao tranh và thậm chí không thể trốn thoát?"

Đức Thánh Cha kêu gọi cho Ukraine



Vào ngày 8 tháng 12, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, là ngày Đức Thánh Cha cầu nguyện với Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Thánh Cha, xúc động rơi nước mắt trong buổi lễ tôn kính và cầu nguyện truyền thống tại đài tưởng niệm Đức Trinh Nữ ở quảng trường Piazza di Spagna, ngài đã dâng những lời nguyện này: "Lạy Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, hôm nay con muốn mang đến cho Mẹ lời tạ ơn của người dân Ukraine, vì hòa bình mà chúng con đã có. Chúng con cầu xin Chúa bao lâu nay, cùng với lời cầu xin của những trẻ thơ, những người già, những người cha và những người mẹ, những người trẻ của vùng đất bị cày nát vì bom đạn, dẫy đầy đau khổ này."

Ukraine là một người mẹ yếu gầy

Vào ngày 25 tháng 1 năm nay, Đức Phanxicô đã gặp gỡ Hội đồng các Giáo hội và Tổ chức Tôn giáo Pan-Ucraina. Không có 'Ukraine Do Thái, Ukraine Công giáo, Ukraine Chính thống và Ukraine Hồi giáo'. Đức Thánh Cha nói: "Chỉ có một người mẹ Ukraine, phải đau khổ khi nhìn thấy sự tàn phá mà con cái mình phải gánh chịu."

Một kỷ niệm buồn



Vào ngày 22 tháng 2, gần một năm sau cuộc xâm lược Ukraine và "sự khởi đầu của cuộc chiến phi lý và tàn ác này", Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung đã nói về "lễ kỷ niệm u buồn" này.

"Số người chết, bị thương, người tị nạn và người di tản, sự tàn phá, thiệt hại về kinh tế và xã hội đã nói lên tất cả. Chúa có thể tha thứ những nhiều tội ác và bạo lực này không? Ngài là Chúa của hòa bình. Chúng ta hãy xích lại gần với người dân Ukraine đang bị dày vò, những người tiếp tục chịu đau khổ. Và chúng ta hãy tự hỏi: mọi thứ đã được thực hiện để ngăn chặn chiến tranh chưa? Tôi kêu gọi những người có thẩm quyền trên các quốc gia hãy đưa ra một cam kết cụ thể để chấm dứt xung đột, để đạt được một lệnh ngừng bắn và bắt đầu từ đàm phán hòa bình. Đổ nát sẽ không bao giờ là một chiến thắng!"

Đừng cam chịu chiến tranh

Trong suốt 12 tháng chiến tranh này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã luôn khẩn cầu đừng quên người dân Ukraine tử đạo, hãy tìm cách đối thoại và xây dựng hòa bình.



Thánh Cha lên án vụ thảm sát ở Bucha